

15 TEMMUZ

ÇOCUK GAZETESİ

ŞEHİT MUTLU YILDIRIM ORTAOKULU

ARALIK 2024 ÖZEL SAYISI

ŞEHİT POLİS FATİH DALGIÇ'IN AİLESİNE ZİYARET



FATİH DALGIÇ, Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Alikan Köyünde doğmuş, annesi Asiye hanımın ilk göz ağrısı. Henüz yeni tayin olmuş iken 26 yaşında şehit olmuştur. Okulumuz 8/C Sınıfı öğrencileriyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz İbrahim ŞİMŞEK ve Çedes Projesi manevi danışmanımız Esentepe Ulu Cami İmamı Bülent OKUR'un rehberliğinde şehit ailesini ziyaret ettik.



8/C Sınıfı öğrencilerimiz Şehit Polis Fatih Dalgıç'ın muhterem anneleri Asiye Hanım ve ailenin en küçük evladı Batu Bey ile hoş bir sohbet yaptık. Çocuklarımız ailemize hazırladıkları soruları cevapladılar. Gelin hep birlikte okuyalım:

MUSTAFA EMİN : “Doğum günü ne zamandı?”

ASİYE HANIM: “13 Ağustos 1990”

SERTAÇ: “Hangi okullardan mezun oldu?”

ASİYE HANIM: “Liseyi Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'nde okudu. Sonra Hatay Polis Yüksekokulu'nu bitirdi.”

MEHMET: “En sevdiği hobisi neydi?”

ASİYE HANIM: “Motosiklet sürmeyi çok severdi. Motosiklet tutkusu vardı.”

SELAHATTİN EFE: İlk görev yeri neresidir?

ASİYE HANIM: “İstanbul.”

İSMAİL: “Polis olmasında kim etkili oldu?”

ASİYE HANIM: “Amcaları asker olduğu için onlara çok özeniyordu. O yüzden polis oldu.”

İBRAHİM ŞİMŞEK: “Ailede başka polis var mı?”

BATU BEY: “Var. Diğer ağabeylerim de polis memuru. Bizim ailede askerlik, polislik ve hemşirelik meslekleri daha

ön plana çıkmış. Amcamın çocukları da polis”.

İBRAHİM ŞİMŞEK: “Siz polis olmadınız mı?”

BATU BEY: “Ben Sağlıkçı oldum. Annem ağabeyimin şehitliğinden sonra benim de polis olmamı istemedi. Şu anda 112 de çalışıyorum.”

YUSUF: “Küçükken nasıl hayaller kurardı? Büyüyünce ne olmak isterdi?”

ASİYE HANIM: “Büyük araçların motorlarını yapmayı çok severdi. Otobüs tutkusu çoktu. Makine Mühendisi olmak istiyordu.”

GÜLDANE: “En sevdiği yemek hangisiydi?”

ASİYE HANIM: “Patates yapardım. Özellikle patates püresini çok severdi.”

HİRANUR: “Küçükken en sevdiği oyun neydi?”

ASİYE HANIM: “Sek sek oynardı Top oynardı. Köyde başka ne oynayacak?” (GÜLÜŞMELER)

HASRET: “Hangi kitapları okumayı severdi?”

ASİYE HANIM: “Her tür kitap okurdu. Kitap okumayı çok severdi.”

EDA GAMZE: “En sevdiği spor neydi?”

ASİYE HANIM: “Futbol oynamayı severdi.”

İBRAHİM ŞİMŞEK: “Eskişehirspor fanatıklığı var mıydı? Taraf tutar mıydı?”

BATU BEY: “Taraf tutmaktan ziyade köyde Kuran kurslarına giderdik. Diğer köylerdeki Kuran Kursları ile müsabakalar olurdu. Oralarda oyuyordu. Daha sonra Lisede oynadı. Babamı kaybettikten sonra futbola olan ilgisini yitirdi. Oynamayı bıraktı.”

BÜŞRA: “Polis olmaya ne zaman karar verdi.”

BATU BEY: “Lise bittikten sonra üniversite sınavına girdi. Doktorluk ya da mühendislik okumak istiyordu. İsteddiği bölümler olmadı. İkinci senesinde ise fikrini değiştirerek polis olamaya karar verdi.”

BATU DALĞIÇ: “İsterseniz ağabeyimin resimleri olan albüme bakabilirsiniz”



Öğrenciler şehidimizin resmi olan albüme bakarken İbrahim ŞİMŞEK ve Bülent OKUR hocalarımız tarafından şehidimiz ruhu için Kuranı Kerim tûlaveti yapıldı.

İBRAHİM ŞİMŞEK: Allah bizleri şefaatine nail eylesin.



Amin. Amin. Amin

AHMET DEMİR: “Olay tam olarak nasıl olmuştu? Bize anlatır mısınız?”

BATU BEY: “Şöyle: Normal şartlarda görev yeri Şırnak. İstanbul’da devlet büyüklerinin koruma görevini yapıyordu. Şırnak’ta görev yapan Hâkim İstanbul’a geliyor. Hâkimi koruyarak geliyor. Hâkimin yaklaşık 20 günlük bir işi olduğundan mecburen İstanbul’da kalmak zorunda kalıyorlar. Olay anında görevli değil. Ancak tüm teşkilata acil durum çağrısı yapılıyor. Ağabeyimin de telefonuna da “En yakın polis karakoluna geçin. Görevlisiniz” şeklinde bir acil durum mesajı geliyor. Ağabeyim o sırada arkadaşlarıyla beraber Ümraniye Karakolu’na geçiyor. Orada çatışmalara katılıyorlar. Ardından Çengelköy Polis Karakolu’ndan bir acil durum çağrısı alınıyor.

Orada bayağı bir şehit verdik. Çengelköy Karakolu’ndan “Sadece 3-4 kişi kaldık. Bizi kurtarın” diye bir anons geliyor. Öyle olunca ağabeyim arkadaşlarıyla birlikte şahsi arabasına binerek Çengelköy Karakoluna destek vermeye gidiyorlar. Kısıklı tarafında Cumhurbaşkanımızın evinin olduğu civarda içerisinde keskin nişancıların olduğu özel ekiple karşılaşmışlar. Ağabeyimin elinde de uzun namlulu bir silah varmış. Doğu’da görev yaparken kullandığı bir silah. O bölgede çatışmaya giriyorlar ve keskin nişancılar tarafından vurularak olay yerinde şehit ediliyor.”

BÜLENT OKUR: Ne büyük mertebe ya Rabbim. Peygamberlerden sonraki en yüksek mertebe şu an Fatih kardeşimizin olduğu şehitlik makamı. Allah’ım mekânını cennet eylesin. İnşallah şefaatinizi bizlere nail eylesin.

- Amin , amin, amin

BATU BEY: “Ağabeyimi şehit edenlerin baş sorumlusu da geçenlerde öldü.”

İBRAHİM ŞİMŞEK: “O keskin nişancı sonradan yakalandı mı?”

BATU BEY: “Onlar yakalandı. Davalarımız görüldü. Üçer kez ağırlanmış müebbet cezası aldılar. Üç kişi ile davalık olmuştuk. Biri yarbay diğer ikisi teğmen idi. Biz davalara katılmadık. Annem kötü olmasın diye ben götürmedim. Şimdi görürse kin besleyecekti. Ben de bir sefer katıldım. Sonrasında gitmedim.”

İBRAHİM ŞİMŞEK: “Davalar nerde görüldü?”

BATU BEY: “İstanbul’da görüldü. O zamanlar çok zordu. Ülkenin durumu çok karışıktı. Kimin hangi tarafta olduğu belli değildi. Biz ağabeyimin şehit olduğunu kendimiz öğrendik. O sırada biz köydeydik. Tarla, bahçe işleriyle meşguldük. Ailede asker polis

olunca herkesi sırayla arayalım. İyi olup olmadıklarını öğrenelim diye düşündük. Önce Polis olan küçük ağabeyimi aradık. Sonra asker olan amcamı aradık. İstanbul'daki ağabeyimi aradık. Arkadaşı açtı. Önce yaralı olduğunu söyledi. Sonra Uzman asker olan amcam "Tekrar arayın, onlar yaralı diyorsa şehit olmuştur" dedi. Ben de bunun üzerine bir kez daha aradım ve böylece şahadet haberini aldık. Hemen Çifteler Emniyet Müdürlüğüne geçtik. Emniyet Müdürü ile Kaymakam yan yana oturuyor. TV açık, gelişen olayları izlemekteler. Halimi arz ettim. Ağabeyimin şehit olduğunu söyledim. "Ne yapacağız?" diye sorduğumda "Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Gidin, başınızın çaresine bakın" dediler. Hal böyle olunca biz kendimiz İstanbul'a gittik. Cenazemizi aldık ve defin işlemlerini gerçekleştirdik. Ardından iki gün sonra o Kaymakam ve Emniyet Müdürünü de tutukladılar."

AHMET DEMİR: "O hengâmede naşı nasıl aldınız? Zor olmadı mı? Orda kim ilgilendi?"

BATU BEY: "Çok zor oldu. Ben bir morga girdim. Bir sürü kişi vardı. Girenin çıkanın haddi hesabı yoktu. Arkadaşlarından Allah razı olsun. Bizi İstanbul girişinde karşıladılar. İstanbul da büyük bir şehir ve hiçbir yeri bilmiyoruz. Çağırırsalar da bulamayız zaten. Ortalık çok karışık. Yolların birçoğu kesilmişler. Arkadaşları bize araçlarıyla koruma yaptılar ve yol gösterdiler. Bu şekilde cenazemizi teslim aldık. O sırada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çifteler Emniyet Müdürlüğüne yazı göndermiş. Aileye durumu bildirilmesi ve cenaze ile ilgili gereken resmi işlemlerin yapılması hususunda bir yazı göndermiş. Fakat Emniyet müdürü gelen yazıyı saklamış. Biz bu yazıyı 1 ay sonra bulduk."

İBRAHİM ŞİMŞEK: "Tören yapılmadı mı?"

BATU BEY: "Gömülürken tören yapılmadı. Defin işlemlerini biz kendimiz yaptık. Normal bir vatandaş gibi gömüldü. Dönemin Belediye Başkanı katıldı."

İBRAHİM ŞİMŞEK: "Ama zaten resmîyette Polis olduğu için ayrı bir tören yapılması lazım değil miydi?"

BATU BEY: "Çifteler Emniyet Müdürü "ben ne olduğunu bilemem, gelemem" dedi Zaten o da sonradan tutuklandı."

AHMET DEMİR: "Çifteler'e mi defnettiniz?"

BATU BEY: "Kendi köyümüze defnettik. 1 ay sonra Çifteler Emniyet Müdürlüğü'nün sakladığı resmi yazılar bulundu. Ayrıca Kaymakam ile ikisinin arasında geçen "resmî tören yapmama hakkındaki" yazışmaları ortaya çıktı. Üç ay sonra iade-i itibar töreni yaptılar. Yetkili kişiler mezarı Eskişehir'e taşıyalım, diye teklifte bulundular. Ama biz istemedik. Babamın yanında yatıyor, yerinden alınmasını dedik. Mezarını yaptılar devlet yetkililerimiz Allah razı olsun."

İBRAHİM ŞİMŞEK: Eskişehir'den başka şehit yok değil mi?

BATU BEY: Hayır. Eskişehir'de yok.

İBRAHİM ŞİMŞEK: Peki okula ismi ne zaman verildi?

BATU BEY: Çifteler'deki İmam Hatip Ortaokulu'na 2017-2018 Eğitim öğretim yılında ismi verildi. Yeni yapılan bir okuldu. Açıldığında ağabeyimin adı verildi.

İBRAHİM ŞİMŞEK: Evli miydi?

BATU BEY: Hayır. Daha 26 yaşındaydı.

BATU BEY: Devletimiz iade-i itibar yaptıktan sonra da her yıl 15 Temmuzda Eskişehir Valiliğinin düzenlemiş olduğu törende anılıyor. Tüm il ve ilçe yetkilileri şehidimizin kabrini ziyaret ediyor.

AHMET DEMİR: "Davaların sonuçlanmış olması ve cezalarını almaları güzel bir şey."

BATU BEY: "Evet. Bizim davamız 7 ayda sonuçlandı. Bizim olayda kamera görüntüleri net olunca başka bir şeye gerek duymadılar. Hemen sonuçlandı. Ondan önce Cumhurbaşkanlığından arayıp idam isteyip istemediğimizi sordular. Biz de istediğimizi beyan ettik."

İBRAHİM ŞİMŞEK: "Bizi evinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz."

BATU BEY: "Allah razı olsun. Düşünüp gelmişsiniz. İsteddiğiniz zaman gelebilirsiniz."

İBRAHİM ŞİMŞEK: "Biz sizi açıkçası keşfettik. Arada sırada kapınızı çalarız. 500'e yakın öğrencimiz var. Onlarla da sizi ziyaret etmek isteriz."

ASİYE HANIM: "Kapımız size her zaman açık. Gelmeniz beni çok memnun etti."

BATU DALGIÇ: "Hatırlanmak güzel şey."



Ecrin ÇELİK
8/D Sınıfı

15 TEMMUZDA YANAN CANLAR

Gözü yaşlı analar,

Babalarını bekleyen yavrular,

Bombalananlar,

Şehitler...

251 şehit, 181'i sivil.

Havada boğucu bir kasvet,

Kurşun sesleri,

Vatan aşkıyla yanıp tutuşanlar,

Vatan uğruna feda olanlar.

Yere düşen yaprak dökümü gibi şehitler...



Erva TUNÇ
8/A Sınıfı

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

15 Temmuz bir destanın tarihidir. Bir direniş ve bir zafer hikayesidir.

Türk halkının bağımsızlığına olan düşkünlüğünün bir göstergesi olmuştur 15 Temmuz. Tereddüt etmeden tankların önüne atlayan, F16 savaş uçaklarına bile kafa tutan cılgın bir milletten bahsediyorum. Bu millet destan yazmayacak da kimler yazacak?

Gecenin bir vakti üstü başı gündelik kıyafetleriyle sokağa dökülen halkımız kelime-i şahadet getiremeden kafasına isabet eden kurşunla canını verdi. Kimisi tankların altında ezildi. Şehit oldular. Tıpkı Çanakkale zaferindeki gibi bir ölüp bin dirildik biz o gece. Vatanımızı namede çiğnetmedik elhamdulillah.

İstiklal marşımızda Mehmet Akif ne güzel söylemiş:

“Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet

Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal”

İstiklal Marşımızın son sözleri ve bizi ne de güzel tarif etmiştir. Türk milleti kadar hürriyetine düşkün, bağımsızlığı için birbirine kenetlenmiş bit millet daha var mıdır acaba yeryüzünde? Tarihte de, 15 Temmuzda da ve gerekirse bugün de böyle olacaktır. Bunu tüm dünya bilsin ve bildiler çok şükür.



MİLLET OLMAK
BİRLİK
OLMAKTIR



Elif Nur VURAL
8/A Sınıfı

15 TEMMUZ GECESİ

Her zamanki gibi bir gündü.

İnsanlar 14 Temmuz günü işinde gücündeydi

Ne olduysa oldu 15 Temmuz gecesi

Düşmanlarımız kapıdaydı

Asker, polis, siviller en önemlisi

Herkes sokağa çıktı oldu birer vatan fedaisi.

Bu vatan bizim, vermeyiz kimseye

Milletimizin savundu devletini can siperane

251 şehidimizin uçtu ruhları göklere

İşte o zaman geri çekildi hainler

Baş edilemez bu birlik beraberlikle

15 Temmuz gecesi

251 şehit...

Asker, Polis ve siviller en önemlisi

OKULUMUZDA 15 TEMMUZ MİLLİ DEMOKRASİ
VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI YAPILDI.



Okulumuz Değerler Eğitimi Kulübü öğrencileri ve rehber öğretmenleri Rukiye YAŞAR ve İbrahim ŞİMŞEK'in hazırlamış olduğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından günün anlam ve önemine uygun şiirler okuyan öğrencilerimiz 15 Temmuz Destanını anlatan bir video gösterimi yapıldı. 15 Temmuz Şehitlerinin isimleri ve hikayelerinden seçmeler yapıldı ve şehitlerimizi biraz olsun yakından tanımaya çalıştık. Programımız İbrahim ŞİMŞEK hocamızın yapmış olduğu dua ile kapanış yapıldı. Programa tüm öğrencilerin katılımı sağladı.



Dilara DEMİR
5/D Sınıfı

ŞEHİTLER GECEŚİ

“Biz kazandık” dedi düşmanlar
Millet verdi cevabını şaşırıp kaldılar.
Bölünecekti Türkiye 15 Temmuz gecesi
Halkımız deđiřtirdi adını
Oldu “Şehitler gecesi”

Darbe aldık bu vatan için

Yok düşmanın iyi niyeti

181’i sivil, 251 şehit yetmedi mi?

Düşman kaçacak yer aradı

15 Temmuz şehitler gecesi

Sırf bizi korumak için can verdi hepsi

Çocuk kadın demeden savařtı her biri

Her yer küle döndü çok ciđer yandı

15 Temmuz şehitler gecesi



Zeynep AYDIN
8/D Sınıfı

VATAN SEVGİSİ

Yıllardan 2016

Aylardan temmuz

Günlerden Cuma

Saat 20.00

Durdu zaman

Ve 251 şehit

Tanklar, uçaklar

Silahlar ve İstanbul

Polis ve asker nöbette

Kadınlar, yaşlılar,

Gençler yollarda

Ve içimizde sadece

Vatan sevgisi



Zeliha Nur İNCE
8/B Sınıfı



Duygu ÜNLÜ
8/C Sınıfı



Osman AYAR
8/A Sınıfı

15 TEMMUZ

15 Temmuz Türkiye'nin en karanlık gecesi. Vatan hainleri yıllarca plan yapıp ülkemizi parçalayıp devletimizi yıkmaya çalıştılar. Ancak dünyada hiçbir milletin yapamaya cesaret edemeyeceği bir şey oldu. Darbe yapıldığını anlayan halk başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokaklara döküldü. Üstelik sadece Ankara, İstanbul'da değil, tüm illerde bir hareketlenme oldu. Herkes hep bir ağızdan "Allahüekber" diyerek yollara çıktı. Üzerlerinde hiçbir silah yoktu. Kurşunlardan onları koruyacak bir giysileri olmamasına rağmen tanklı, silahlı, helikopterli ve korumalı kıyafetleri olan hain insanların karşısına çıktı. Tankların önüne yatanlar, mermilere siper olanlar, genç, yaşlı siviller ve tabii asker ve polisimiz büyük bir mücadeleye girişti. İmamlarımız minarelerden sala okudular. Halkımız bu şekilde imanı ve vatan sevgisi daha da bir pekişti.

Çok şehit verdik 251 kişi vatan için canını siper etti. 1491 Kişi yaralandı. Hep birlikte savaşan kahraman halkımız göğüslerini siper ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatarak kahraman oldular. Allah bir daha böyle kederler vermesin bizlere.

"Ne mutlu Türküm diyene"



Alimar MEHMED
8/C Sınıfı



İsmail DABANLI
8/C Sınıfı



Eda Gamze CANBAZ
8/C Sınıfı

15 TEMMUZ GECESİNDE TÜRK MİLLETİ

Bir yaz günüydü,
Ülkede huzur vardı,
Ama gün 15 Temmuz'da...

15 Temmuz gecesi,
Kardeş dediğimiz hainler,
Hiç saydı milletimizi

Oysa unuttukları bir şey vardı,
Savaşmak istedikleri millet,
Türk milleti idi.

Canlarımızı hiç saydık,
Koştuk hainlere doğru,
Tankların altına yattık.

Bunları yapan millet,
Türk milleti idi.
Hiçbir zaman pes etmedi.

Çocukların ailelerini
Anaların babaların yavrularını,
15 Temmuzda aldı hainler.

Her zaman başımız dik,
Yüreğimiz temiz,
Savaştı bu millet.

İki yüz elli bir kişiyi aldılar,
Yüz seksen biri sivil,
Yetmiş asker ve polisti.

Başkanımızı
Meclisimizi,
Milletimizi,
Almaya çalıştılar.

Ama biz savaştık,
İki yüz elli bir şehitle
Kantladık kendimizi Dünya'ya
15 Temmuzda



Ecrin AKTAŞ 8/B Sınıfı

KAHRAMAN TÜRK MİLLETİ

15 Temmuzda FETÖ terör örgütü vatanımıza darbe girişiminde bulunmuştur. Tanklar, silahlar, bombalar kullanarak 15 Temmuz Köprüsü'nden geçmeye çalıştılar. İnsanları akıllarınca korkutup kaçıracaktı. Haber kanallarını bastılar. Karakollara girdiler ve oradaki çalışanları etkisiz hale getirdiler. Meclisimizi defalarca bombaladılar.

Bunu gören milletimiz annesini, babasını, çocuklarını bırakıp mücadele etmeye başladılar. Kimi köprüye gitti. Kimi TRT binasına gitti. Birçok insan havaalanına gitti. Cumhurbaşkanımızı karşılamak için. Yollara düştüler akın akın. Dedeleri nasıl fetihten fetihe koşmuşsa bu millet de öyle ayaklandı adeta. Bu sefer ellerinde ok, kalkan, kılıç yoktu. Sadece şehitlerimizin al kanını temsil eden bayrağımız vardı ellerinde. Vatanlarını bir kez daha savunmaya gittiler. Köprüye girmeye izin vermedi hainler. Fakat böyle bir halkın karşısında da direnemediler uzun süre. "Bu vatan geçilmez" diyerek tanklara karşı omuz omuza yürüdüler adım adım. Yaralandılar, şehit oldular ama yürümeye devam ettiler. Ta ki o kalles hainleri tanklarından çıkarıncaya dek durmadılar.

0 gece ülke elden gidiyordu. Herkes koştu vatani için elinden ne geliyorsa yaptı. Başkanımız Erdoğan halka "çıkın sokaklara, meydanlar" deyince evinde duran olmadı. Hain terör örgütü kendi vatandaşına kurşun sıkmaktan geri durmadı. Hepsini cezasını çekiyor ve çekecek inşallah. Millete kurşun atmanın bedelini ödeyecekler. Kendilerine çok güvenen örgüt halkın direnişine karşı durmadı. Allah'a şükürler olsun ki gece yapılacak bir darbe planı öne çekilince halkımız harekete geçti. Vatanımız kurtuldu çok şükür. Başkanımızı, Meclisimizi kuşatmaya ve milletimizi esir etmeye çalışmaları sonuçsuz kaldı. Maalesef sabaha doğru 251 şehidimiz olduğu ortaya çıktı. Çok acı günlerdi. Allah bize bir daha böyle sıkıntılar vermesin. Keşke o gece olmasaydı. Dünya Türkiye'nin gücüne ve Türk milletinin vatanseverliğine bir kez daha şahit oldu.



Damla EKİM 8/A Sınıfı

TÜRKLERİN DESTANI

15 Temmuz gecesi

Bombalandı Meclis

O gün direndik

Asla vazgeçmedik

Türkiye bizimdi

Kimseye vermedik.

Türklerin kimliği idi cesaret

Vazgeçilmezdi bağımsızlığı

Verse bile canını

Kimseye vermez bu vatani

Türklerin destanı

15 Temmuz gecesi



Azra ÖZGÜN
8/B Sınıfı



Ali MELLE ÖMER
8/D Sınıfı



Kader DİLEK 8/A Sınıfı

O GECE

15 Temmuz gecesi kadın erkek, yaşlı genç sokaklara çıktılar. Silahların tankların, mermilerin ve bombaların arasında kaldılar. Ellerinde sadece Türk Bayrağı vardı. Hainlere durmalarını söyleyen halk karşılarında acımasız bir grupla karşılaştı. Kararlıydılar. "Yolumuzdan çeklin. Aksi takdirde vururuz." Dediler. Fakat bir şeyi atladılar. Milletimizin iman dolu yürekleri... O imanla tankların üzerine atlayanlar oldu. Önüne yatanlar oldu. Ölümü, vatan için şehit olmayı göze almışlardı.

Hatta bazıları son nefesimizde abdestli şehit olalım diye etraftaki havuzlardan abdest aldılar. Biz böyle bir milletiz işte. Ölümü göze alarak çıktılar o gün yollara düşenler, köprülere koşanlar. Bu vatani korumak her Türk gencinin yüreğinde vardır. Teröristlerin içinde kiminin kardeşi, kiminin akrabası, kiminin kuzeni vardı. Bu onlara çok acı veriyordu. Hepimizi yaraladı bu saldırı. Yıllarca kardeşi kardeşe düşman yetiştirmişler.

Birçok insansımız yaralandı ve şehit düşenler oldu. Yüreğimiz kan ağlasa da kalbimizde vatan sevgisi baskın geliyordu. Geride gözü yaşlı eşi, çocuğu ve anne babaları kalan şehitlerimiz oldu. Söz konusu Türk istiklali olunca gözümüz başka bir şey görmez. Vatanımızı satmadık. Satmayacağız da!



Cansu SİLDÜZ 8/D Sınıfı

15 TEMMUZDA ÇIKTIK YOLA

15 Temmuz gecesi düşman saldırıya geçti. Tanklar o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsünde yolu kapattılar. Sadece köprüler değil medyaya da baskın yaptılar. TRT'den herkese darbe yaptıklarını duyurdular. Emniyet müdürlüklerine saldırılar düzenlediler. Orada toplanan halkı acımasızca helikopterden kurşun yağmuruna tuttular. Cumhurbaşkanımız bize sesini duyurdu. "Öleceksek hep birlikte ölelim. Haydi, meydanlara" emrini verdi. Bundan sonra halkımız daha büyük bir cesaretle abdestlerini karşılarına çıkan havuzlarda alarak şimdiki adı 15 Temmuz Köprüsüne akın akın gittiler. Tüm vatansever milletimiz düşmanla burun buruna geldi. Kimse geri çekilmedi. Halkımız adım adım ilerlerken kurşunlar atılmaya insanlarımız oracıkta can vermeye ve yaralanmaya başladılar.

Milletimiz korkusuzca ilerlemeye devam etti ve nihayetinde tankların önüne kadar geldiler. Hızla tankların içlerine daldılar. İlerlemesin diye önlerine yattılar. O sırada darbeci hainler dört bir yandan saldırıyordu. Hatta tarihimize hiçbir zaman görülmemiş bir şey oldu. Bizim uçaklarımızla bizim meclisimizi bombaladılar. Allah bir daha böyle bir hainliği bize göstermesin.

Bir başka yerde ise Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çok acı bir olay oldu. O hainlerin komutanını vuran Ömer Halis Demir tam 31 kurşunla şehit edilmekteydi. Emir geldiğinde şehit olacağını biliyordu. Ama gözünü bile kırpmadı kahraman askerimiz. Onun gibi nice asker ve polisimiz şehit oldu.

